

# Dukken Din

- Blå, bruna eller gröna?, sa säljaren  
(Fritz tänkte för en stund och sa sedan)
- Kan ena ögat vara blått och det andra grönt
- Självklart!
- Toppen!
- Nu behöver jag bara din betalningsinformation och en liten namnteckning.
- Vad behöver du namnteckningen för?
- Du gör ett ganska stort köp, förstås en namnteckning behövs!
- Ja, såklart, sade Fritz nervöst

Fritz klev ut ur butiken och tittade upp på den stora butiksskylten. I stora bokstäver stod det "Dukken Din", vilket var namnet på etablissemang. Ska jag verkligen ha en "docka" tänkte han? Efter att ha tänkt en stund insåg Fritz att han självfallet ska ha en "docka". För om du kan ha det bästa bör du ju såklart ha det bästa. Det gör en glad. Det gör en lycklig. Det gör en komplett.

En månad, tre minuter, 15 sekunder och några små delars sekunder till tog det för paketet att anlända. Fritz docka! Detta var däremot ingen vanlig docka. Nej högeligen realistiskt var den, men det var ju såklart meningen. Fritz hade ju såklart inte köpt en docka. Utan Fritz hade köpt en dukke från Dukken Din. "En älskarinna, en flickvän eller en fru, perfekt kommer hon i vilket fall vara" är Dukken Dins slogan för deras manliga sektion. Var däremot inte orolig för att dukken far illa, varje dukken är en väldigt avancerad dator, som inte bryr sig om vad som händer med den eller för den delen om den är vid "liv" eller ej. Om inte du vill att den ska bry sig såklart. Allt för denne som henne skall anskaffas till.

Fritz dukke var mycket mycket mycket vacker, hade en väldigt väldigt stor framsida, en ända så stor att hon inte behövde en stol för att sitta ner och en midja så smal att den utan problem skulle kunna användas för att skapa de självaste kläderna hon bär. Om du fyllde henne med sand skulle du aldrig mera behöva ett timglas under spelkvällarna. Du får bara se till att fylla henne med rätt mängd sand och be henne rotera mellan att stå på händerna och på fötterna. Att stå på händerna är däremot en överskattning till vad dukken klarar av. För med styrkan i hennes armar krävs det en väldig ställning för att hålla henne kvar. En väldig ställning som i stort sett helt ensam behöver hålla uppe dessa fjuttiga 50 kg flicka. En väldig ställning som i stort sett helt ensam behöver hålla uppe 982 N kvinna.

Fritz undrade vad han först skulle göra med dukken, men var inte säker. Hans upphetsning vid ankomsten gjorde att han direkt öppnade lådan och aktiverade skapelsen. I motsats med Frankensteins rädsla till sin skapelse kände Fritz en otrolig känsla av upphetsning och intresse. Här var hon! I all sin skönhet och i sin fulla naturliga form.

- Hej! sade Fritz.

För ett ögonblick stirrade hon bara tomt på Fritz. Undersökte hon honom eller förstod hon bara inte innebörden i det han sa. Ett simpelt antagande skulle vara att hon bara inte förstod vad som hände. Lite förvirrad var hon ju ändå.

- Hallå, hör du mig? fortsatte Fritz.

- Oj ursäkta. Hej! svarade dukken tillslut. Hennes röst hade en sådan hög frekvens att det nästan var svårt att registrera vad hon sade. Fritz tänkte däremot att detta inte skulle vara något sådant stort problem.

Vid det här laget hade Fritz redan i stort sett bestämt vad han först ville göra med dukken. Varför dessa dåd var hans första tanke kanske däremot inte skulle ses som så konstigt eftersom hon helt saknade kläder och hade gjort det genom hela denna konversationen. Hans upphetsning la sig däremot fort då dukken förklarade att hon inte hade möjlighet att utföra dessa dåd. Detta av anledningen att hela hennes system skulle sluta fungera eftersom hon hade så lite energi i sig. Fritz frågade förvånat om hon inte kunde få i sig lite extra energi så att dådet kunde fortgå. Till detta svarade dukken att det inte heller var möjligt för att hon då skulle förlora hennes figur. Fritz fortsatte försöka få i dukken extra energi, men hon vägrade då hon ju såklart ska vara i perfekt form.

När de senare på kvällen satt och åt tillsammans försökte Fritz förstå poängen med dukken.

- Men vad är poängen?
- Poängen är att ge köparen en perfekt partner såklart!
- Men du är inte så perfekt. Alltså du ser helt fantastisk ut, men du kan inte göra något. Har det blivit något misstag kanske? sa Fritz
- Nej, alltså jag är det du bad om. Problemet är bara att även om du ber om visa saker måste fysikens och naturens lagar fortfarande verka. Förklarade dukken med sin extremt ljusa röst.
- Detta känns som något dina tillverkare borde ha förklarat, eller har jag fel?
- De frågade vad du ville ha och här är jag.

De fortsatte prata, men Fritz insåg fort att när samtalet avgick ifrån hennes skapare hade de inte så mycket att prata om. Fritz hade inte tänkt alltför mycket på hur hennes person skulle vara, utan istället fokuserat på saker framför hans ögon. Denna skillnad i karaktär gjorde dessvärre också så att de inte riktigt kunde hitta på något intressant att göra resten av dagen. Dukken gjorde såklart allting Fritz bad om, så till slut gjorde de något som Fritz gillade, men medveten om att aktiviteten inte var av intresse för dukken försämrade upplevelsen. På kvällen trodde Fritz att han trots allt skulle få sova bredvid något vackert. Vilket han delvis gjorde, men inte genom hela natten då dukken sådär två gånger i timmen tvingades gå upp för att fylla på med exakt tillräckligt med energi för att se perfekt ut och överleva tills nästa påfyllning. För att sammanfatta, var inte livet med den perfekta så perfekt för Fritz.

Deras relation fortsatte en period till och till stor del enbart för att Fritz gillade tanken och åsynen av dukken som sin fru. Relationen avslutades däremot efter en tid och Fritz och dukken gick vidare. För Fritz innebar att gå vidare att försöka hitta en ny fru, men för dukken innebar det att bli modell. En supermodell till och med. Sedd över hela världen på gigantiska skärmar och i reklamer för olika produkter. Det gick verkligen fantastiskt för dukken, men efter en stund gick hon för evigt sönder till följd av att nålen som höll henne samman bröts i två av den väldiga massan precis ovanför hennes revben och newtons lagar.

Adam Holmer